

Till min älskade barn
Cornelia & William Wüthke
från

PETER HAMMARBERG'S

barnbarn

Elisabetta.

MINNESBLAD s. k. "Tullitulle."

FÖR

DE EFTERLEFVANDE



STOCKHOLM, 1889

KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

Brevin Sammanen 1927.



Hammarbergska huset vid Vestra Hamngatan i Göteborg.

Peter Hammarberg

föddes i Göteborg den 4 Januari 1814 i samma fäderneärfda hus, som det han vid sin död bebodde, eller Vestra Hamngatan n:o 12; vid tiden för hans födelse egdes det af hans fader, grosshandlanden *Johan Jacob Hammarberg*, hvilken sjelf 1811 hade byggt det.

Peter Hammarbergs moder var *Charlotta Lamberg*, dotter till stadsmäklaren Peter Lamberg och syster till kommerserådet Jan Lamberg.

Lille Peter uppfostrades jemte sina båda systrar, *Maria Charlotta* och *Betty*, i ett enkelt, flärdlöst hem och i hans själ inplantades tidigt kärlek till Gud och till det rätta. Hans fader ansåg nyttigt att dessutom från början vänja honom vid sparsamhet och öfva honom i försakelse; ett sätt därför, lika egendomligt som praktiskt, var att han då

och hon var i sanning sommets sol. Med finhet och sann
 glädje omring sig och förhindra alla missförstånd. Hon hade för öfrigt icke för
 intet af sina ganska häftiga bröder erhållit namnet »famil-
 jens fridsengel», och denna kärlek till friden följde henne
 hela lifvet igenom. »A soft answer turneth away wrath» var
 hennes valspråk, ej i ord, men väl i handling.

Hufvudsakligen för sin hustrus skull, hvilken hade svårt
 att gå, köpte Hammarberg 1854 den i närheten af Göteborg
 belägna egendomen *Lilla Torp*, ett ställe, som blef dem båda
 mycket kärt; nästan hvarje träd der fick för dem sin egen
 historia. Här älskade han se barn och ungdom omkring sig;
 ty ehuru han vid första påseendet kunde synas allvarsam,
 hade han i sjelfva verket

ett glädtigt barnasinne.

1858 företog han med
 hustru och barn samt nièce,
Maria Rahmn, en resa till
 England och Skottland.
 För hans hustrus skull
 upprepades dessa resor
 med Ems som mål, åren
 1862, 1863 och 1869. Mel-
 lanliggande år tillbringa-
 des, äfven för hennes skull,
 en del af sommaren på Särö.



Lilla Torp.

Den 28 April 1871 hade makarne glädjen att fira sitt silfver-
 bröllop i kretsen af en stor skara vänner. En del af påföljande
 sommar tillbringade de på Särö, der Carl XV då uppehöll sig.
 Dottern *Mary*, som här vistades hos föräldrarna, insjuknade
 plötsligt i skarlakansfeber, och hela familjen flyttade då till
 Torp. Fru H. syntes der med ens ha återfått sina krafter,
 ifrån att förut under sommaren hafva varit ganska klen. Hon
 satt dagligen vid sin älskade dotters sjukbädd och tyckte
 sjelf, att hon ej på flere år varit så frisk. Detta var dock
 ett bedrägligt skimmer. Samma dag, den 11 September, som