

Till Konungen om Kungens ö

Särö är i farozonen. Stiftelsen Hallands Läns-
 muséer, Halmstad och Varberg med landsan-
 tikvarien i Halmstad har gjort en kulturhisto-
 risk utredning om värdefull bebyggelse m m på
 Särö. Det var i grevens tid. Särö skall nämligen
 föras samman med Kungsbacka, som 1974 ren
 upprättade en byggplan, som väckt storm i
 Särösinnen.

Gösta Lundholm, ordföranden i Säröns Vila-
 läggareförening har skrivit till utbildningsminis-
 ter Jan-Erik Wikström:

– Vi slåss inte för några ekonomiska förde-
 lar utan för kommande generationer ... Särö
 är bevarats som "Västkustens Pärla" ända
 tills nu ... Men vad händer då Särö förs ihop
 med Kungsbacka? Jo, allt hotas. Smala trevliga
 vägar, gamla rustika hus, ängar och skogspar-
 ter skall förvandlas till ett modernt villaområ-
 de. Allt utom kyrkan på ön hotas...

□ □ □

Det är naturligtvis bra att skriva till den kul-
 turvännlige Jan-Erik Wikström. Men varför inte
 skriva direkt till Konungen om Kungens ö? Vo-
 mig fjärran att tro, att kungen skulle ha nå-
 gonting att säga till om gentemot en så mäktig
 myndighet som Kungsbacka kommun. Men
 han kunde bli Kung Kommunikator. Jag ska
 förklara.

Inom Pr-vetenskapen – det finns faktiskt en
 sådan – har man begreppet kommunikator.
 Det har nämligen visat sig att en PR-avdelning
 själv inte är lämplig att predika sitt budskap.
 Man lyssnar inte på dess medlemmar. Man
 lyssnar över huvud tagit inte på vem som helst.
 Det skall vara en kändis med stor popularitet.
 En god kommunikator.



– Allt utom kyrkan hotas, skriver upprörda Särö-bor. Även dessa gamla hus är då i farozonen. De utgör ett känt parti vid Stallbackens östra del med några av trädgårdspaviljongerna som byggdes på 1800-talets mitt. Den gamla stolpboden i mitten är från 1775. Endast kyrkan lär vara undantagen. Efter att ha utnyttjat tillfälliga gudstjänstlokaler under lång tid fick Särö kyrka 1922. Foto från Kulturhistorisk inventering.

Ett exempel: jag hade många år skrivit om Slottsberget, till en början på Harry Hjörnes inrådan. Så gott som alla representanter för myndigheter och makthavare av olika slag

klappade mej farbroderligt på axeln och sa lite nedlåtande: Du är en stor romantiker. Att spränga bort Slottsberget är en helt ekonomisk fråga. Det ska inte romantiker syssla med.

Så ringde Evert Taube en dag och sa: – De är rena barbariet det här med att spränga bort Visornas berg. Kan man inte göra någonting för att stoppa vansinnet?

Jo, följ med mej upp på Slottsberget. Vi talar med slottsbergarna, fotograferar dej tillsammans med dem. Sen skriver vi båda var sin sida i GT. – Jag var nämligen på GT på den tiden.

Sagt och gjort det blev ett buller i hela landet. Folk som beskyllt mej för romantik – en kulturbjässe hade t o m talat om "andlig gubbsjuka" – omvändes på en natt, sen större delen av Svenska Akademin vredgat hade utropat "barbari!" o s v. Sen dess talade ingen om Slottsbergets bortsprängning för en dockas skull. Vad skulle man gjort med den dockan nu?

□ □ □

Evert Taube hade visat sig vara en utmärkt kommunikator.

Kungen är en annan. Utställningar, jubileer och liknande evenemang uppmärksammas i hela landet, när han är närvarande, med eller utan drottning.

Gör en festlig tillställning kring temat Bevara Kungens ö! Gör ett historiskt tennis spel på Gustav V:s speciella bana. Det finns väl en hel del klädedräkter bevarade hos gamla Särö-familjer och även damer och herrar som kan bära upp dem värdigt. Etablera en kringpromenad bland de gamla fina husen, gärna med häst och landå.

Inbjud Konungen att inviga detta festspel på hans förfäders speciella ö.

Här behövs en Kung Kommunikator!

Kal