



Särö Segel Klubb
1924 - 2004

Särö Segel Klubb 1924 - 2004

Ödmjukt memorial



Av
därtill i särskild ordning utsedda kommitterade

Särö 2005

Förord

Detta är en lagom sann krönika över Särö Segel Klubbs första åtta decennier. Den bygger på historiska fragment som kommitterade spårat upp, någon gång på illvilliga rykten, stundtals på lösa antaganden. Sammantaget leder detta till märkvärdiga skildringar och halsbrytande slutsatser.

Behövs denna jubelskrift? Ingalunda. Men vad göra när skattkistan är till brädden fylld av multnande konvolut och gulnande fotografier; skall vi kompostera detta vårt arv, sälja det antikvariskt eller erbjuda det till Landsarkivet i Göteborg? Så handlar inte ansvarstagande samhällsmedborgare. Materialet skall fram i ljuset.

För vem är denna jubelskrift skriven; för den europeiska gemenskapen, för den svenska grundskolan eller för vår nordhalländska hembygd? Icke så. Detta är en skrift för SSK's medlemmar, att under vintern smygläsas vid brasans sken i spänd väntan på instundande årsmöte.

Klubben föddes 1924 och är öns äldsta maritima sammanslutning. Man ansöker inte om medlemskap. Man blir kallad. Genom förutseende och klarsyn utrustades Klubben av Stiftarna med en vagt formulerad ändamålsparagraf vilket resulterat i ständig förnyelse. Klubben har haft få andhämtningspauser, ett decennium sägs ha gått till spillo genom inträffad skilsmässa, ett annat färgades av tvist om syltburkar. SSK är idag ett illustert sällskap för maritimt intresserade bon vivants och glädjespridare, upptagna Herrar i sina bästa år. Klubbens brännpunkt har gradvis förskjutits från idogt tävlande på stora sjöhavet till bryggsegling. All verksamhet kraftsamlas årligen till första veckoslutet i augusti.

Detta fyrverkeri inleds med en personligt färgad tideräkning, där danande händelser, tillmälen och beslut som timat under de senaste 80 åren lyfts fram. En mäktig bildberättelse tar vid, fylld av vittnesgilla tidsdokument. Därefter en genomgång av SSK's regelverk och grundstenar följt av en förteckning över alla tiders medlemmar och styrelser, vilken torde väcka såväl förvåning som beundran. Slutligen en ordlista.

De utmattade kommitterade drar sig nu tillbaka samfällt sjungande

Se Gla ' Ut

S. S. K. - stadgar, fattade den 17 december 1927.

/ I enlighet med ändringarna av den 7 maj 1930 /.

- § 1. Klubbens styrelse skall bestå av; Ordförande, vice ordförande, sekreterare samt skattmästare.
- § 2. Nya medlemmars intagande i klubben bestämmes genom allmän omröstning med slutna sedlar? Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
- § 3. Klubbeslut skola ske genom omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
best!
- § 4. Minst 80 % av de medlemmar, som kunna infinna sig, däraf minst två / 2 / ur styrelsen, måste närvara vid beslut fattande för att dessa skola äga giltighet.
- § 5. Till medlemmars uteslutande fordras minst dubbel majoritet.
- § 6. Grundare av klubben kunna ej uteslutas.
- § 7. Organ för klubben är S.S.K.- Bladet.
- § 8. Till minne av klubbens stiftande den 15 augusti 1924 är den 15 aug. allmän klubbdag, vilken bör högtidlighållas på ett eller annat sätt.
- § 9. Klubbens stadgar skola icke kunna ändras med mindre än 2 på varandra följande sammanträden med minst tre månaders mellanrum godkänner ändringen.

Göteborg i Maj 1930.

C. A. Seth.
/ t.f. sekreterare /.

En resa i tiden

Denna krönika hade aldrig kommit till vore det inte för Clarence Keillers arkivforskning och Hans Lindbergs förmåga att ur ett hav av information vaska fram centrala händelser.

Här följer Sekreterarens berättelse:

"Det går många rykten om vad man gör på SSK. Denna skrift skall inte på något sätt förklara detta då ju det mesta faktiskt är sant. Nej, denna blandning av texter om de första åttio åren Du nu håller i handen är bara till för dess tills(k)yndare att vara som ett "Kom du ihåg ...? Vaddå? Gjorde jag de?".

År 1924

Ynglingarna Harry Keiller och Sverre Jensen bildar tillsammans med Sten Ewert, Erik Lindström, Douglas Seaton och Carl Axel Seth Särös första segelklubb. Klubben gavs namnet Särö Segel Klubb. Harry Keiller blev dess första ordförande, Carl-Axel Seth vice ordförande och Douglas Seaton kassaförvaltare. Harry förblev ordförande fram till 1969.

År 1927

Efter flera års övervägande fastställdes Klubbens stadgar den 17 december.

Erik Lindström föreslår SSK att ha egna sjömärken och prickar utanför Särön.

År 1934

Under sommaren ringer Harry Keiller till Svenska Seglarförbundet och söker inträde. Seglarförbundet svarar per brev den 16 augusti och bilägger ansökningshandlingar och stadgar. Någon ytterligare korrespondens finns inte. Svenska Seglarförbundet önskade i tribut 7:50 sv. kr vilket motsvarade en låda brännvin, varför frågan bordlades.

Efter moget övervägande aktualiserades frågan ånyo 1962. Seglarförbundet, sporrade av våra framgångar...kring bordet, önskade se SSK som medlem.

Avgiften hade dubblerats till 15 sv. kr per röst vilket motsvarade två lådor brännvin varför frågan bordlades en andra gång. Som ett minne från dessa kontakter erhöll Klubben såväl stadgeförslag från Sveriges Riksidrottsförbund samt en handbok i sjövätt.

År 1935

Klubben hade nu 21 aktiva och 6 passiva medlemmar. Sjömannaskapet blomstrade vilket framgår av följande fartygsförteckning:

SÄRÖ Segel & Klubbens båtar & kanoter. 1935.

| Ägare | Namn | Typ | Åkr. |
|-------------------|---------|--|------|
| Dan Axel Broström | Hasso | 18-års. långdragsjulle | |
| " " " | " | Utombordsmotorbåt med Johnson motor. 6-8 | |
| Billy Jonsson | " | Utombordsmotorbåt med Penta motor | 4 |
| " " " | " | Kanot, halvbräd av roccotyp, rdd. | |
| " " " | " | Kanot, av vanlig paddeltyp, rdd. | |
| Harry Keiller | Gelasen | Kanot, av äldre modell, f.n. obrukbar | |
| Gunnar Laurentius | " | Utombordsmotorbåt med Penta motor | 4 |
| Toré Seijöling | " | Kanot, av vanlig paddeltyp, vit. | |
| Sten Hertz | Rikie | 18-års. långdragsjulle | |

SSK var nu en framstående svensk regattaorganisations och Klubbens aktivitet speglades i den för sjöfarten så viktiga Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning. Årsmötet avhölls på Särö Restaurant vilket också refererades i tidningen.

Svenska Seglarförbundets svar på SSK's ansökan om medlemskap.



Klipp från Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning.

År 1942

Under kriget tog de årliga SSK-festerna en fastare form.

Ansatsen var demokratisk och blygsam. Således efterfrågades medlemmarnas önskemål om festlighetens utformning medelst vidstående brev.

Av protokoll från årsmötet den 15 augusti framgår att alternativ 1 föll flertalet på läppen. Ett rejält sjöslag utkämpades på pensionat Sörvik med eftersläckning i Villa Sjöstugan.

Under årsmötet, som torde ha ägt rum på Sörvik, erhöll Sten Ewert i uppdrag att söka få till stånd en Stockholmssektion av Klubben, då fyra av de sex stiftarna, sedermera utsedda till "honorary members", kom att få sitt permanenta uppehålle på ostkusten.

År 1945

Vid årsmötet den 6 augusti fastställdes stadgeändring som innebar att Klubbens ledning stramades upp. Ett exekutivutskott om 12 medlemmar, att väljas av stiftarna och styrelsen gemensamt, skulle besluta om inval av nya medlemmar.

Stockholmssektionen erhöll egen styrelse med Sverre Jensen som ordförande. Hur relationen mellan moderklubben och satelliten vid innanhavet Östersjön utvecklades framgår ej av protokollen.

Sammanträdet avslutades med smörgås och pilsner på Särö Restaurant, och fortsatte två dagar senare, den 8 augusti, varvid femtontalet medlemmar med damer konsumerade såväl kräftor som snaps. Av bilaga till protokollet konstateras nyktert "att denna fest var den hitintills mest städade festen i Klubbens historia. Ingen var full och ingen bar sig illa åt".



sann demokratisk anda utsända enkäten där kombinationen av och kalasform torde ha medgivit 15 olika val.

År 1948

I samband med att Klubben närmar sig de 25 åren initierade Stig Weibull frågan om standert och i protokollspärmen finns en utförlig skiss.

Vid årsmötet överlämnade Stig en flagga till SSK.

1950-talet

Dokumentationen från denna period är knapphändig, vi vet dock att Klubben vid decenniets slut hade 45 medlemmar.

År 1964

Detta år firades SSK's 40-årsjubileum varvid kallelse och program fick en stramare utformning.

Av vidstående deltagaranmälan från Carl-Björn Willumsen framgår att där fanns många aktiviteter att välja mellan. Den enligt protokollet traditionella seglarträffen i Jungfruhålan utvecklades detta år till Ormtåget.

Från detta möte har vi ett prov på medlemmarnas historiekunskaper i form av de transkriberade stolparna till Per-Axel Atterboms tal:

"Seglarbröder och seglarsystrar!

Där ni nu sitter i den gamla Skutehamnen på SSK's 40-åriga födelsedag och när jag ser dessa ärriga Kämpar omgivna av sköna flammor tänker jag på den skotske författaren Eric Lindorms beskrivning av seglare från Norden. Deras ansiktsfärg var som mahogny, de hade muskler som ek och i deras ådror rann endast jamaicarom och de togo endast för sig av det bästa. Vilket härmed bevisas.



Till Harry Kellers AB
Mollingsplan 15
0022000 C

Jag anmäler mig härmed till SSK:s sammträde och middag den 27/6 1964

Carl-Björn Willumsen
som v.g. skriv tydligt

Jag anmäler härmed även följande dam:

Ewa-Britt Willumsen
som

Jag föreslår 1. Själsrengöring
2. Kappsegling
3. Motorbåtsregatta V.g. stryk det som ej Skakas
4. Specialregatta
5. Jagstämning

Jag föreslår: *Våra damer som ädliga hundringsskåpet, frivilligt serverande en sulp vid den snöna kvattagningen.*

Jag anmäler min bil AFRODITE 750 cc. biffed 750 cc. biffed
som AFRODITE 750 cc. biffed 750 cc. biffed
samma 750 cc. biffed 750 cc. biffed

till: Motorbåtsregatta och specialregatta.

Jag träffas på följande adresser under maj och juni:
Sävs, bostad, tel.: 705375
Kontor, - 372100.

År 1966

Årsmötet hölls på Villa Maracaibo hos Carol Wallenberg. För första gången förekom stor flagghissning beledsgad av frejdig hornblåsning av Mogens Willumsen.

Klubben hade nu 59 medlemmar. Årsmötet önskade begränsa antalet SSK-iter varför de som inte visat något större intresse utvaldes. Kvar fanns 51 medlemmar och det ansågs att detta antal inte borde överskridas. Protokollat är detaljerat och formfulländat. Calle-Björn Willumsen präglar här det språkbruk som fortsättningsvis kom att förvaltas av bl.a. Peter Hansson och senare års protokollförare.

År 1969

Med anledning av föregående års Ormtåg inkom till Ordföranden en protestskrivelse från skeppshandlare August Storm:

"Herr Ordföranden,
Jag har emottagit protokoll från SSK's årsmöte den 10 augusti 1968 och får allvarligt meddela, att jag i #14 ej finner resultatlistan av kappseglingen riktigt återgiven. Enligt av mig förda minnesanteckningar hade supercargen, som i protokollet är inkommen såsom nr 9, den kortaste tiden, dock skar han ej mållinjen i följd av vilket han rätteligen borde diskvalificerats. Varför Georg Dettow och Peter Hansson har placerats på första resp. andra plats undandrar sig min kännedom. Då jag vidare bemärker, att man icke inom seglingsnämnden beaktat min protest får jag, innan jag fullföljer ärendet till Svenska Seglarförbundets kommitté, begära kopia av kappseglingsprotokollet från kappseglingen i fråga.
Med seglarhälsning
August Storm
(Skeppshandlare)"



Menyn vid 50-årsjublet gick inte in för hackor...

Kommittén som omgående bildades för behandling av detta ärende beslutade att skeppshandlaren August Storm skulle utväljas och istället borde inval ske av Dan-Axel Broström dubbelt upp.

År 1974

Fredagen den 2 augusti firar SSK 50 år i dagarna två. Inledning hos Dan Broström och sulphaterna hos fru ordföranden på "Vårlitta Klätt". Från Särö-baren avgår coach till Göteborgs Golfklubb på Hovås. Efter galamiddag med flödande champagne, tal till sulphaterna, rikligt medaljregn och dans till levande musik avgår coach klockan 01.00 tillbaka till Särö för Nattamat.

Klockan 12.00 dagen efter sker samling vid Sjöstugan för Ormtåg. Klädsel: Seglaruniform eller smoking med SSK-märke och medaljer. En lång skara farkoster samlades vid av Harry donerad gästboj och färden ställdes mot Jungfruhålan. Kappsegling med extra kvalificerad bana hölls.

År 1984

Sextioårsjubileum firas på Säröhus med ymnigt medaljregn.

År 1985

Clarence Keiller instiftar ett vandringspris för årets grundligaste påsättning kallat "Keillers Prick". Jacob Broström erhåller priset första gången som "Årets Grundstötare".

År 1994

Sjuttioårskalaset firades den 12 augusti på Café 12:an som dagen till ära skrudats i tält och rustats för dans.

År 1996

Ny styrelse tillträder på extra ordinarie möte och SSK får genom Kenneth Keiller en heltidsarbetande styrelseordförande och Kurt Nordström blir vice.



och de 93 gästerna, flera under sina artistnamn, placerades kring fyrtungat bord.

År 1999

Klubbens 75-års jubileum hålls på Blomstermåla. Lokalen är full av upprymda medlemmar med damer. Musiken spelar upp till dans och intet öga är torrt när Jacob Broström håller jubeltalet som återgives nedan.

Till jubileet har styrelsen låtit småländska Orrefors framställa jubileumsglas prydda med SSK's nyantagna, av Bernt Halldén formulerade, valspråk - Se Glå'Ut. Klubbens standert utformas för trädgårdsbruk och förses med medlems nummer. Under jubileumsveckan står Säröns flaggstänger med SSK-vimplar som stolt sträcker ut i vinden.

Inspirerade av Aldo Gasparinis generositet utvecklas en ny donationskultur. Lädren fläks upp till Klubbens fromma.

År 2004

Detta år hålls 80-årskalas på Blomstermåla. Till jubileet har styrelsen tagit fram jubileumsmedaljer, manschettknappar och slipsnål.

Måltiden är rejält subventionerad, varför donationsverksamheten slår alla rekord under årsmötet på SBK brygga. En grundplåt till den kommande jubileumsskriften skapas.

Vid årsmötet meddelade Lars Hallgren att han ingjutit ett rör som omsluter en butelj Skotsk Whiskey vid Keillers Märke, att brukas av SSK-iter i sjönöd."

Så långt Sekreteraren. Efter denna grundliga och väl avvägda redogörelse över timade händelser återger vi här, som pendang, delar av Jacob Broströms tal vid 75-årsjubileet:



Keillers Märke fick av Urban Magnusson och Björn Laessker delvis en förnyad layout med större SSK-vimpel inför jubelåret. Märk även plaströret med helröret.

"En som vanligt kulen sommardag med stormvindar piskande över klipphällarna och packisen annalkande slog sig ett antal yngre herrar ner för att knäcka en av århundradets största nötter - att bilda Särö Segel Klubb - och till ordförande valde Harry - varför vet jag inte - men det har tydligen gjort honom gott för här sitter han i kväll som föreningens GRAND OLD MAN och som en symbol för det edsvurna gäng som under åren hållit SSK samman men också som ett bevis på den speciella Säröandan. Harry förblev ordförande till 1970 då han upphöjdes till hedersordförande medan den enda ekseglaren i historien med sjökaptensexamen, Stig Weibull, tog över klubban. Han hade tidigare varit sekreterare och bl.a. gjort styrelseanteckningarna på baksidan av en årsförteckning från Länssparbanken i Göteborg depåavdelning som för övrigt hamnade i SSK's arkiv snarare än som bilaga till Kapten Weibulls självdeklaration. Stig steg ut 1988 och lämnade över till Peter Hansson som fick åtta år på sig varefter familjen Keiller åter var på plats med nuvarande ordförande Kenneth. Samma år, alltså 1996, upphöjdes Harry till skyarna genom att utnämnas till Commodore klubben".

talaren fortsätter

"det är inte mycket som man helt fritt vågar prata om än mindre sätta på pränt via en kommunal dator som är öppen för offentlighetsprincipen."

och om Klubbens stadgar konstateras bl.a. att

"S7 säger att organet för klubben är SSK-bladet och eftersom det mig veterligen aldrig funnits något SSK-blad så får er fantasi här spela fritt över vilket organ som är föreningens främsta språkrör - så att säga".

Om Klubbens medlemmar fick mötet sig till livs

Antalet medlemmar sattes till 52+1 ev. 2 jokrar och under årens lopp kan man ju konstatera att det är i alla fall ett otal jokrar som passerat revy.

Medlemsmatriklarna är som hämtade ur Vem är Vem - alltså de flesta totalt okända medborgare åtminstone i skattemyndighetens register. Det finns dock många fina ansökningshandlingar. Den nuvarande ordföranden t.ex. lät sin bror skriva handlingen troligtvis därför att han är van att göra sina affärer bakom bulvaner men

Clarence Clearwater Revival framhöll som en merit, jag citerar "den utomordentliga idoghet och grundlighet varmed Herr Negerplågaren under flera års tid målat snart när samtliga Särös böar röda, blå, gröna och svarta beroende på den bottenfärg hans båt vid tillfället blivit tvärvänt"

Vi fick även höra att

"Redan 1927 föreslog E. Lindström att SSK skulle ha sina egna sjömärken och prickar utanför Särö. Jag tycker det låter som en strålande ide och kanske något vi borde se över för att sätta lite myror i huvudet på nutidens tyska båtturister. Jungmännen Laessker och Magnusson föregick här med gott exempel för några år sedan då de på natten målade..."

"Till de olika båtnamnen som passerat revy hör naturligtvis Alex båt Pinuten med sitt berömda gasreglage, helfull, halvfull och bakfull, ett annat hämtat från Americas Cup - "Lionfart" och naturligtvis draken Drak-Ulla. Men främst naturligtvis ekan SSK 1. Båten överläts redan 1972 genom en donation till klubben och redan nästa dag bröt den mast + bom och var nära att totalt haverera".

Jacob rör sig därefter in på det finansiella området och konstaterar

"de första åren var årsavgiften ganska blygsam, 1969 stod den i 15:- och följande år föreslogs en höjning till 16:- för att göra det svårare för kassören att räkna. Detta föranledde den sparsamme finansmannen Carol Wallenberg att köpa ständigt medlemskap för 1000:-, efter samråd med sitt livförsäkringsbolag.

Indrivning har aldrig varit någon lätt historia utan föreningen har haft en stående spalt i Justitias familjesida. Vid varje årlig stämma har kassören glatt redogjort för föreningens usla finanser. Bland dessa matematiska trollkonstnärer minns vi Herr Henken i Kröken, en viss Baron von Essen o.s.v. Trots att kassören har haft för vana att i god tid innan revisorns idoga knackande på ytterporten försvinna till hemlig ort har Interpol haft ett stående sommaruppdrag att söka honom på de ställen i världen som en kassör i SSK rätteligen bör befinna sig på. Jag tänker t.ex. på kasinot i Cannes, lunchrestaurangen på Claridges eller hos Mme Rouge i Paris "

och fortsätter

"Jag noterar att Carol vid ett tillfälle hävdade att eftersom kassören inte avlagt några räkenskaper så fanns ej heller någon oansvarig styrelse att ge ansvarsfrihet till, en annan pratar om böckerna som en orgasm av siffror, en tredje hur märkligt det är att man kan föra så mycket väsen om en aktivitet som sträcker sig över 2 av årets 365 dagar "

Middagstalaren går därefter över till donatorerna

"Här vill jag speciellt nämna Herbert Ewert som under

många år sponsrade Klubben genom sina finurliga kontakter hos Black & White och andra destillatörer. Hans flytande donationer var storsinta och han låter ständigt sin andedräkt vila över oss. För detta utnämndes han till hedersklubbmästare på livstid... Harry har självklart tillhört de stora donatorerna. Förutom vraket SSK I förband han sig att donera en boj till SSK medlemmars gäster med inskriptionen "Please use this boy at your own risk. It belongs to SSK. Owner is in Meditariania". Bojens placering skulle vara ett stenkast utanför dambadhuset.

-93 reste sig Aldo som en hedersman från leden av tätt packade snäljåpar och donerade en större summa som samma dag inkommit till Säröposten rekommenderat brev från Sicilien".

Jacob avslutar med att belysa talet till kvinnan och berättar att

"Petter Berglund höll en gång ett beryktat tal. Han ansågs lika rolig som Calle-Björn men dessutom förstod man vad han sa."

Detta avrundar vår resa i tiden och låt oss raskt gå över till de mer handfasta bevisen.

Alla tiders medlemmar och Styrelser

Alla tiders medlemmar

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Björn Andersch | Mats Fornmark | Frans Mikael Kempe | Björn Salén |
| Allan Andersson | Aldo Gasparini | Harald Kennedy | Carl-Hugo Schéle |
| Ulf Askeroth | Fredrik Glasell | Hans Kihlman | Douglas Seaton |
| Per-Axel Atterbom | Jan Glimdén | Kenneth Kimhed | Carl Axel Seth |
| Petter Berglund | Lars G Gustavsson | Claes Kjellberg | Jonte Sjögren |
| Rolf Bergstrand | Paul Göransson | Jonas Kjellberg | Sten Sjöstedt |
| Per-Henrik Berthelius | Bengt Hagnö | Per-Gustav Krafft | George Sylvander |
| Bo Bille | Bernt Halldén | Folke Kristensen | Claes Turitz |
| Dag Bille | Lars G Hallgren | Ulf Kristensen | Bertil Uhlén |
| Sven Bille | Jan Hampf | Stefan Krook | Magnus Unger |
| Kjell Billner | Johan Hampf | Bo Krusell | Hans Wachtmeister |
| Lars Bjerkander | Peter Hampf | Ulf Krusell | Boo Å Wallén |
| Håkan Bondeby | Jan Hansson | Björn Laessker | Carol Wallenberg |
| Curt Borgensten | Kenneth Hansson | Gunnar Laurenius | Jacob Wallenberg |
| Jan Boström | Mats Hansson | Lars Lavér | Carl Axel Wannberg |
| Hans Bourghardt | Per Hansson | Carl-Otto Lesslie | Chris Weibull |
| Ernst Gustav Bratt | Peter Hansson | Hans Lidvall | Hugo Weibull |
| Axel Broms | Sven Hansson | Mikael Lindahl | Stig Weibull |
| Stig Broms | Sten Hellman | Hans Lindberg | Göran Weijdling |
| Dan Axel Broström | Sven Hellman | Per-Olof Lindblom | Sture Weijdling |
| Dan Broström | Sten Hertz | Erik Lindström | Tord Weijdling |
| Jacob Broström | Klas Heyman | Georg Lithander | Björn Wenander |
| Jan Brunell | Wilhelm Hoffmeister | Stig Ljunggren | Gunnar Wennerström |
| Thorsten Bülow | Hans Holm | Arne Lundberg | Johan G Westerberg |
| Bertil Colliander | Lennart Holm | Sten Magnusson | Johan Wetter |
| Titus Cronberg | Erik Hultman | Sven Magnusson | Håkan Wiberg |
| Anders Dahlgren | Per G Höglund | Urban Magnusson | Henken Widengren |
| Sandy Dahlgren | Knut Jensen | Glenn Mattsson | Knut Wijk |
| Claes Danelius | Sverre Jensen | Karl Moseby | Arne Willumsen |
| Stig Danielsson | William "Billy" Jonsson | George Murray | Carl-Björn Willumsen |
| Georg Dettow | Sture Jonsson | Claes Myrén | Kaj Willumsen |
| Franklin Eck | Hans Kanold | Kjell Möller | Mogens Willumsen |
| Ulf Ekdahl | Ingmar Karlsson | Kurt Nordström | Christian Winther |
| Hans Eklund | Alexander Keiller | Göran Norén | Axel von Essen |
| Thord Eriksson | Clarence Keiller | Arne Olofson | Carl von Essen |
| Herbert Ewert | David Keiller | Sven Olsson | Göran von Essen |
| Sten Ewert | Harry Keiller | Jörgen Persson | Fritz von Schwerin |
| Jan Exner | Kenneth Keiller | Helge Rasmussen | Per-Arne Wållgren |
| Petter Fallenius | Gunnar Kempe | Lars Rydbeck | Johan Zetterberg |

Klubbens förmåga att tillhandahålla Registrator, förare av medlemsregister, har stundtals sviktat. Spridda anteckningar, protokoll och hörsägen har varit grunden för denna lista. Kommitterade befarar att framstående, välförtjänta och dugliga svenska män, alla tidigare medlemmar i SSK, kan ha ramlat ur rullorna. Betrakta således detta som en preliminär rapport. Korrigeringar och tillägg emottages tacksamt av Sekreteraren.

Alla tiders Ordföranden:

Harry Keiller 1924-1969
Stig Weibull 1970-1988
Peter Hansson 1989-1995
Kenneth Keiller 1996-2000
Hans Bourghardt 2001-

Alla tiders Vice ordföranden:

Carl-Axel Seth 1924-1936
Sverre Jensen 1937-1962
Knut Jensen 1963-1980
Peter Hansson 1981-1988
Kurt Nordström 1996-1999
Kenneth Keiller 2000-

Alla tiders Sekreterare:

Arne Willumsen -1932
Tord Weijding 1934-1959
Ulf Ekdahl 1960-1965
Carl-Björn Willumsen 1966-1978
Peter Hansson 1979-1981
Sven Bille 1982-1987
Jan Exner 1988-?
Clarence Keiller 1996-1998
Peter Hampf 1999-2000
Hans Lindberg 2001-

Alla tiders Kassaförvaltare:

Douglas Seaton 1924-1928
Herbert Ewert 1929-1933
Sten Ewert 1934-1935
Per Höglund 1936-?
Gunnar Laurenius 1951-1960
Kjell Billner 1961-1962
Henken Widengren 1963-1968
Carl von Essen 1969-1995
Ulf Askeroth 1996-1997
Per-Henrik Berthelius 1998-

Härtill kommer alla tiders Revisorer och Klubbmästare, lista över vilka saknas.
Nuvarande innehavare av såväl Revisors- som Skattkistemästarämbetet är
Jacob Broström och Peter Hampf är klubbmästare.

Denna skrift är utarbetad av sex kommitterade.
Hans Bourghardt sammankallande, pådrivare och mästerviggare.
Hans Lindberg tidskrönikör och dataoperatör.

Clarence Keiller Autodidactic Doctor of Superfluous and Irrelevant Information, tillika arkivarie och spårhund.

Kenneth Keiller bildproducent och inspirator.

P-H Berthelius skrivande kriadattare och penningförvaltare.

Björn Laessker grafisk formgivare och bok-maker.

Tryckt i juli 2005 hos SG Zetterqvist Tryckeri, inlagan på 150 gr Maxioffset/Agrippina Offset papper,
omslaget på 250 gr Maxioffset/Agrippina Offset papper.

Texten är satt med typsnitten Futura, Cheltenham och *Cap Face*.

Typografering, text- och bildlayout har gjorts av Björn Laessker i programmet QuarkXPress.

Boken är tryckt i 200 exemplar, varav 20 numrerade exemplar bundits i skinnryggband
och försetts med extra försättsblad med subskribentens namn.