

Tidigare ägare av Särö

Familjen Wernle

Familjen Wernle ägde Särö från 1666 till 1754. Det var ägaren av Vallda frälsegård, befallningsmannen Marcus Larsson, som köpte frälsehemmanet Särö 1666 av Hans Makléer, f.d. officer vid engelska flottan och ägare till Gåsevadholm. Samma år avled Marcus Larsson och gårdarna ärvdes av hans dotter Elisabeth som var gift med Michael Wernle, inspektor över fyrarna på väst- och sydkusten.

Några år senare dog Michael Wernle och änkan gifte om sig med presidenten och burgreven i Göteborg, Gerhard Leijoncrantz som 1669 lyckades utverka säterifrihet, dvs. skattebefrielse, för Särö. Nu byggdes också säteriet och 1670 kunde herrskapet flytta in i den nya säteribygnaden. Elisabeth Wernle-Leijoncrantz avled 1678 och hennes make 1684.

Säteriet övertog 1685 av Elisabeths syster Catharina Wernle som var gift med justitiepresidenten Gabriel Spalding som avled 1687. Catharina avled 1690 i skörbjugg och 1698 övergick Särö till sjötullsinspektören i Göteborgs och Bohuslän, Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, som var gift med Catharinas syster Anna Wernle. När Anna dog 1708 övergick Vallda och Särö säteri till brodern och vice-amiralen Marcus Wernle som adlades på grund av faderns och farfaderns förtjänster. Han var gift med Catharina von Rosenfelt Reimers, kallad "Amiralskan" och synnerligen populär på Vallda och Särö.

När Marcus Wernle avled 1710 flyttade änkan till Vallda och Särö övergick till överste Georg Christoffer Witting som var gift med Christina Elisabeth Wernle, syster till Marcus. Vallda säteri såldes 1725 till överste Axel Rutenskiöld och "Amiralskan" flyttade tillbaka till Särö. Efter hennes död 1749 övertogs Särö av viceamiralens son, kapten Werner Michael Wernle som 1755 avflyttade till gården Klev. 1754 lämnade släkten Wernle Särö då gården pantförskrevs till supercargeuren i Ostindiska Kompaniet, Sven Norman.

Familjerna Otterdahl och Åkerman

Innan badortsepoken och Leopold Schmidt tog över Särö ägdes säteriet av familjerna Otterdahl och Åkerman mellan 1772 och 1847. Det var änkefru Johanna Christina Otterdahl som 1772 köpte Särö säteri av supercargeuren i Ostindiska Kompaniet,

Sven Norman. Hon var född Böker och gift med handlanden Philip Otterdahl (död 1753) av den från mitten av 1600-talet välkända släkten uppkallad efter stadsdelen Otterhällan i Göteborg. Efter hennes död 1786 ärvdes säteriet av sonsonen Philip Otterdahl (1757-1803) som var ogift och drev gården fram till sin död.

Sedan övergick Särö 1804 till landssekreteraren i Göteborg, Fredrik Magnus Åkerman (1754-1830) som var gift med Ingeborg Otterdahl (1761-1825), syster till Philip. Efter hans död 1830 övertogs gården av sonen grosshandlaren Anders Helmich Åkerman (1791-1869). Hans hustru beskrivs av Prytz som "den glada och musikaliska Jeanna Elisabeth Åkerman (1798-1859), född Bauck, blev den ledande själen i alla de toner, som denna tid ljödo på Särö."

Niclas Otterdahl (1831-89), sonson till Ingeborg Åkermans bror med samma namn, gifte sig med Alexander Keillers dotter Mary (1834-1912) och hyrde sommarbostad på Särö från 1856 till 1869. Hans systerdotter "Mina" Evers (1853-1924) gifte sig med James Hammarberg (1847-96) och bodde som änka i Villa Flora (475) från 1898 till sin död 1924.