

Hermansborgs eldhärjat



Kvar efter branden stod två pelare med kakelugnar.

Ett av dom pampigaste husen i Särö förstördes den här sommaren av en häftig brand. I dagsläget är det inte klarlagt vad som kommer att hända med det drygt 100 år gamla Hermansborg.

Fastigheten Bukärr 3 tillhörde vid 1900-talets början ägaren av Särö. Denne man hette Hans Ludvig Ygberg. Efter tillkomsten av Göteborg – Särö Järnväg 1903 blev all tomtmark i Släps socken värdefull och åtråvärd

för många tilltänkta köpare. Bukärr 3 var inget undantag och det blev så att ägaren Ygberg sålde 1,9 hektar mark till ingenjör Herman Friedrich Remper. Området indelades i tre fastigheter med beteckningarna 3:1 Hermansborg, 3:12 Viken och 3:13 Utsikten. På en av fastigheterna byggdes sedan 1905 en större villa, Hermansborg som i folkmun alltid kallades "Rempers".

Fyra ägare

Ingenjör Rempers drev vid 1900-talets början en värmeledningsfirma i Göteborg som var mycket lukrativ. Suget efter centralvärme med panna ersatte mängder av kakelugnar i dåtidens Göteborg och ingenjör Remper gjorde sig en förmögenhet.

Den pampiga villan övertogs senare av en dotter till ingenjör Remper. Astrid, som hon hette, gifte sig med komministern Josef Eriksson. Paret bodde i villan ända till 1970 när Josef (då kontraktsprost) dog. Fastigheten såldes 1971 till Karl Helge Roland Nobeling och 1998

sålades den till nuvarande ägarna, Berndt och Kerstin Santesson.

Totalförstörd

Lördagen den 4 juli i somras totalförstördes den pampiga villan av en förödande brand. Tre brandkårer med sammanlagt ett 40-tal man kämpade utan att lyckas få bukt med den våldsamma eldsvådan. Kvar blev bara en ruin där ett stort antal kakelugnar stod kvar som ett märkvärdigt monument. Ursprungsägaren hade ju gjort sig en förmögenhet på att rationalisera bort dessa till förmån för panna och element.

Vad som händer nu är inte klarlagt. Det kan ta lång tid med värderingar och beslut om eventuell återuppbyggnad. Villan är K-märkt så fullständiga ritningar finns tillgängliga hos myndigheterna, liksom detaljbeskrivningar av allt byggnadsmaterial som användes vid bygget 1905.

Lennart Claesson



Bilden med Hermansborg i bakgrunden är troligen tagen i början av 1950-talet när ångloken passerade den pampiga byggnaden med jämna mellanrum.