

man bada genom att betala säsongkort eller inträdesbiljett.

Omkring 1950 blev badhuset privat och då startades Särö Badklubb. Klubben var från början enbart avsedd för herrar — damerna hade sitt badhus vid Bassängbacken. När detta dambadhus revs 1961 delades det nuvarande badhuset så att herrar och damer disponerar hälften var. Badklubben förvaltar badhuset och har 150 medlemmar.

Särö Bastuklubb, som håller till på herrsidan i badhuset, startades av 30 bastuintresserade herrar genom att var och en satsade 100 kr. Detta var 1950 och den första bastun låg i det som tidigare varit kung Gustav V omklädningshytt. \* Bastun har sedan dess byggts till och förbättrats flera gånger. Bastuklubben har 50 medlemmar.

Badhusen ingick i den rörelse som Särö Aktiebolag drev. Anna Jansson, som är med på den här bilden, svarade för biljettkassan i över 20 år.

Det nuvarande badhuset och dambadhuset, som låg vid Bassängbacken, byggdes år 1927. Arkitekt var Osvald Westerberg, också han Särö-bo under många år.

Det första badhuset, nuvarande Sörvik, hade 10 rum för varma bad och det fanns tillgång till dusch.

Gyttjan ansågs nyttig på grund av sin stora svavelhalt.

\* den nuvarande Bastuklubben startades 1974.  
Tidigare kunde alla herrar och damer bada i badhuset.  
Badklubben byggdes år 1950 och den första bastun låg i det som tidigare varit kung Gustav V omklädningshytt. Bastun har sedan dess byggts till och förbättrats flera gånger.  
Badhusen ingick i den rörelse som Särö Aktiebolag drev. Anna Jansson, som är med på den här bilden, svarade för biljettkassan i över 20 år.  
Det nuvarande badhuset och dambadhuset, som låg vid Bassängbacken, byggdes år 1927. Arkitekt var Osvald Westerberg, också han Särö-bo under många år.  
Det första badhuset, nuvarande Sörvik, hade 10 rum för varma bad och det fanns tillgång till dusch.  
Gyttjan ansågs nyttig på grund av sin stora svavelhalt.